

Nieuwsbrief in tijden van Corona

8 mei 2020, nr. 8



Dienst op Moederdag

Het thema van de dienst is zondag "De liefde als van een moeder". We lezen Johannes 21: 1-17. Voorganger is ds. Jaap van der Windt organist is Frank Borsboom



We werken eraan dat de techniek ons zondag niet in de steek laat. Afgelopen zondag was dat helaas wel weer het geval. Houd vol!

Verruiming maatregelen

Het ziet er na woensdag naar uit dat er vanaf 1 juni meer kan. We kunnen dan als uitgangspunt toch weer 30 mensen als uitgangspunt nemen.

Die hoor je in ieder geval wel zingen via de digitale wegen. We kunnen dan ook gaan nadenken over dopen (met mondkapje en handschoenen) in kleinere setting. Uiteraard in overleg met ouders en familie. Vanaf 1 juli zouden we dan ook weer diensten met 100 personen kunnen houden, ruim verspreid door de kerk. Als kerkenraad bekijken we de mogelijkheden.

Spreekuur in de kerk

Fijn om al een aantal enthousiaste reacties te ontvangen op het spreekuur in de kerk. In deze vreemde tijd biedt het vooral ds. Cornelia de mogelijkheid om 'in het echt' afscheid te nemen van mensen.

Ook voor volgende week kunt u zich aanmelden voor het spreekuur.

Het is de bedoeling dat u zich van tevoren opgeeft via de mail: individueel, als echtpaar of als gezin.

U kunt zich voor komende week opgeven voor:

Dinsdagavond 12 mei

Woensdagmiddag 13 mei

Vrijdagochtend 15 mei

Ds. Cornelia Vreugdenhil-Mijnarends,
cornelie16988@gmail.com

Ds. Jaap van der Windt, jgvanderwindt@planet.nl

Liturgie zondag:

Orgelspel

Welkom

Intochtslied: Psalm 131

Stil gebed

Bemoediging en groet

Leefregel: Romeinen 13: 8-10

Gebed van verootmoediging

Zingen: NL 704: 1

Gesprek met de kinderen: Saul wordt jaloers op David

Zingen: *De Heer is mijn herder*, OK4Kids 11

<https://www.youtube.com/watch?v=FTgl7BCa6as>

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 21: 1-17

Lied: *Jezus liefde voor mij*

<https://www.youtube.com/watch?v=KmpKbmg-ZKg>

Verkondiging

Zingen: NL 864: 1, 3

Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Slotlied: NL 838: 1

Zegen

Ondertussen...

Ondertussen wordt in Leerdam hard gebouwd aan onze toekomstige woning. We hebben er voor gekozen om zelf een huis te kopen. Regelmatig vertel ik er iets over aan gemeenteleden, maar deze nieuwsbrief geeft de gelegenheid jullie ook even mee te laten kijken. Hierbij een plaatje van ons toekomstige stekje.

Het huis wordt naar verwachting eind juni opgeleverd. In de juli-maand zullen we druk aan het klussen zijn en we verwachten dan in de eerste week van augustus Katwijk voor Leerdam te verruilen. We wonen hier dus nog wel wat langer, na het afscheid van 7 juni is het dus nog best mogelijk dat u ons in het dorp tegenkomt.



Een nieuwe start. *Geniet van het leven zolang je nog jong bent! Wees gelukkig in je jeugd. Doe wat je hart je zegt. Kijk goed om je heen. En bedenk daarbij dat God je leven zal beoordelen. (Prediker 11 vers 9)*

Als je deze tekst leest, wat springt er dan als eerste uit? De opdracht te genieten, of dat God je leven beoordeelt. Ik moet eerlijk toegeven dat ik, ook nu nog, moeite had met het idee dat God mijn leven beoordeelt. Het geeft een gevoel van controle en altijd maar moeten.... Deze beleving horen we ook terug bij een aantal deelnemers van de Youth Alpha. En toch is dat heel jammer. Want de beoordeling van God over de mens en zijn leven heeft er toe geleid dat Jezus naar de aarde gekomen is om voor ons de straf die op die beoordeling volgde te ondergaan, opdat wij niet beoordeelt worden als falende mensen, maar als kinderen van God zelf, die stralen als schitterende sterren (Fil.2:15).



Het is de opdracht voor ons als leden van de Vredeskerk onze kinderen en jongeren te leren genieten van het leven. Dat doen we door ze vanaf de oppas tot de Tiernernevendienst de verhalen te vertellen en met ze in gesprek te gaan over de Bijbel en het leven. Toch zien we dat het enthousiasme uit de kindertijd afneemt naarmate ze ouder worden. Daarom willen we in September starten met een nieuwe groep voor de tieners van groep acht en de klassen één en twee van het voortgezet onderwijs. Het doel is om de tieners te leren en laten ervaren dat die vertrouwde, veilige God uit hun kindertijd dezelfde is die nu met hen op weg gaat terwijl er voor hen zoveel verandert. Genieten en Leren zijn de hoofdingrediënten van deze club, waar we nog een naam voor gaan verzinnen.

Als Jeugdouderlingen zijn we op zoek naar leiding voor deze nieuwe club. We gaan ervoor om wekelijks een clubavond te realiseren met een aansprekend en sprankelend programma. Dit is jouw kans omdat waar je zo van heb genoten tijdens je eigen clubtijd of dat wat je gemist hebt aan deze tieners door te geven. Geef je op om samen met de jeugdouderlingen deze club op te bouwen. Je hoeft geen Bijbelleraar te zijn, je hoeft alleen maar blij te zijn met je geloof in Jezus, waarvan Paulus zegt in Filippenzen 4 vers 4; "Laat de Heer je vreugde blijven".

Meld je aan bij Arie Ravensbergen, jeugdwerker@vredeskerkkatwijk.nl of 0680139360. Hartelijke groet namens de jeugdouderlingen, Arie.